



Waarden Christelijke Gemeente Outreach Center Delft

1. We zijn gepassioneerd van Jezus en houden van Zijn kerk. De lokale kerk is de hoop van de wereld!
2. We focussen op Hem met verwachting en vol van energie! Vol van verwachting wil zeggen; vol van geloof en openbaring. De bijbel belooft ons dat als wij op deze wijze de kerk bouwen, de poorten van het dodenrijk haar (de kerk) niet zullen overweldigen (Matth. 16:18).
3. We helpen mensen Jezus te leren kennen. Het is goed om zielenwinners te zijn.
4. We eren en waarderen mensen; we zijn een geloofsgemeenschap waarin relaties belangrijk zijn. Eén van onze belangrijke waarden is dat we altijd direct bereid zijn om te vergeven (Matt. 18: 21-35).

We willen mensen helpen Gods oplossing voor hun problemen te ontdekken. Mensen blijven wel verantwoordelijk voor hun eigen leven en keuzes. God wil dat we 'het nieuwe leven' van Hem aandoen. Het gevolg is herstel van relaties, vergeving, gezondheid en voorziening in alles wat we nodig hebben.

5. We komen om te dienen. Het dienen gebeurt met "a spirit of excellence". Dat betekent dat we meer doen dan verwacht en dat we dit niet doen in middelmatigheid. Ook in het geven aan God willen wij het beste doen wat we maar kunnen. De profeet Daniël had een geest van uitmuntendheid en excellence (Daniël 6:4).

Jezus heeft ons geleerd dat je alleen geestelijk kunt groeien als je bereid bent te dienen (Matt.20:26-28). Goddelijk karakter gaat boven talenten of gaven. 'Dienen' is daarom een essentiële bouwsteen van onze familiecultuur. Het gaat erom dat we de ander dienen om 'het beste' uit zijn of haar leven te halen.

6. We representeren Gods goedheid. Dit komt tot uitdrukking in onze communicatie en vriendelijkheid naar anderen.
7. We zijn gericht op relaties en persoonlijk in de omgang.
8. We zijn gastvrij.
9. We waarderen dienend leiderschap. De taak van leiders is de gemeente te leiden in de principes die God heeft vastgelegd in de Bijbel. Een vruchtbaar en gezegend leven is dan gegarandeerd. Omdat God leiders heeft aangesteld, respecteren wij onze leiders (1 Tim.5:17).
10. We zijn vrijgevig; het is goed als we allemaal bijdragen, zodat we God eren met onze tijd, inzet, talenten en financiën. Dit alles doen wij met blijdschap omdat het vanuit ons hart komt.

Als we geven aan God zal Hij ons overvloedig teruggeven, zoals Hij ook belooft: “een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld” (Luc.6:38; Marc.10:29,30).
11. We houden van onze visie.